

Vraag het aan Morya**Verplicht jezelf niet om het te doen**

“Veel mensen stellen handelingen, maar voelen zich futloos. Ze hebben geen kracht, dus komt er ook geen vreugde uit.

Wanneer je iets tegen je eigen kracht in doet, omdat je bijvoorbeeld iets moet doen, jezelf ertoe hebt verplicht, er een traditie is die je drijft of je gewoon bent dit te doen - allemaal redenen om tot handelen te komen - dan ontbreekt daar iedere keer weer de kracht en bijgevolg komt er geen vreugde uit voort.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 1: Bewust handelen”
(uit hoofdstuk 5: ‘Kracht in jezelf’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 161

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


